

Verslag Verrassingsreis Canteclae 2013

Rarara .. een drie tal weken kregen we op onze mail van Joachim regelmatig van die korte , rare muziekstukjes waarvan we natuurlijk niets snaptten.

Naar het einde toe kwamen we erachter dat het iets met de detective branche te maken had.

En eindelijk waren we dan zover, 29 september, de lang verwachte uitstap met Canteclae

Verzamelen om 9h en vertrekkensklaar aan de kouterschool

Verkleed natuurlijk als bekende detectives zoals de Jansen en Jansen met bolhoed en wandelstok.

Cloussau (de Pink Panter) in het roze kostuum natuurlijk ,en met gekromde pijp,

Baantjer met geruite hoed en sjerp,

Aspe : Van Inn met pet , Duvel en leren vest.

Gadget : met hoed , lange vest, en zwaailicht.

Maar eerst eens kijken of onze dames nog eieren konden klutsen en de rest mocht dan nog een puzzelke oplossen om uit te zoeken wat onze bestemming was voor de uitstap.

Die was Gent natuurlijk (een welgekende streek voor onze organiserende ploeg) en daar aangekomen wachtte ons goed weer ,een koek en warme koffie.

Ons organiserend team bracht ons dan naar het Nederlands Theater Gent (NTG) waar we met een gids een bezoek brachten aan de buiten- en binnenkant en alle geheimen ervan leerden kennen.

Daarna namen we onze picknick in het foyer en een rustige pauze op het terras in het zonnetje.

Volgende stap waren proeven in de detective wetenschappen. Onder zeer grote belangstelling van het publiek op het St Baafsplein liet Stijn ons met een hele rij bierflesjes en een tampon een voorstelling geven.

Met een ouderwetse (bijna niet leesbare) plattegrond van de stad wandelden we naar de Leie waar Griet en Robbie voor ons op de Graslei nog een paar spelletjes in petto hadden. Met de evenwijdige draagbare latten,lepel met balletje en de drie plankjes ,en natuurlijk ook terug met veel supporters

Dan begon de zoektocht naar het volgende flashy groentje , daarbij misten we Lien op de vrijdagmarkt en Suzan ook ergens op de Groentenmarkt .

Bij Joachim op de oude Beestenmarkt deden we een sudoku ,foto en letter puzzel en zochten we terug de vrijdagmarkt op waar we gelukkig Lien terugvonden en na een zoektocht naar afbeeldingen een lekkere koele pint aangeboden kregen.

Daarna keerden we terug waar we Susan terugvonden en uiteindelijk de laatste proef- de kledijproef konden afleggen

Via een puzzel kwamen we onze laatste bestemming te weten nl restaurant Hollywok in Kortrijk waar we lekkere hapjes aten en napraatten met een goede fles wijn

We kregen ook elk een diploma in de detective wetenschappen waarbij we allemaal slaagden met onderscheiding. De dag was zowel voor lichaam en geest goed gevuld met felicitaties aan het organiserend team.